

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 64^ο ΕΤΟΣ

Πριν το 2004 το όριο αφυπηρέτησης στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα ήταν το 60^ο έτος ,ενώ στον ιδιωτικό τομέα το 65^ο με εθελούσια συνταξιοδότηση κάτω από κάποιες προϋποθέσεις το 63^ο.

Το 2004 η τότε κυβέρνηση Τάσσου Παπαδόπουλλου στη προσπάθεια της για να πετύχει δείκτες της οικονομίας τέτοιους που να μπορέσει η Κύπρος να υιοθετήσει το ΕΥΡΟ έχει εισηγηθεί την επέκταση του ορίου κλιμακωτά και εθελοντικά στο 63^ο έτος ,γιατί έτσι μετατόπιζε την πληρωμή των εφάπαξ αποζημιώσεων στους Δ.Υ. μέχρι 3 χρόνια μετά εξοικονομώντας έτσι προσωρινά για την Ζετία αρκετά εκατομμύρια .

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι για να ακριβολογούμε, το θέμα αυτό ξεκίνησε σαν αίτημα συνδικαλιστικών οργανώσεων (απερίφραστα όχι της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ) με το αιτιολογικό της απάμβλυνσης των αναλογιστικών ελλειμμάτων των ταμείων σύνταξης των οργανισμών δημοσίου δικαίου.

Ο τρόπος όμως που έγινε με την αύξηση των ωφελημάτων χωρίς καμιά συνεισφορά των εργαζομένων και την παραμονή τους με τους υφιστάμενους μισθούς –διπλάσιους του ύψους της σύνταξης –έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα δηλ. περεταίρω επιβάρυνση των ταμείων σύνταξης .Κάτι εξάλλου που διεφάνει μερικά χρόνια αργότερα όταν το 2011 ο αναλογιστικός οίκος mihanna εκπόνησε για λογαριασμό της κυβέρνησης τη γνωστή αναλογιστική μελέτη για τα συνολικά ελλείμματα των ταμείων ή σχεδίων σύνταξης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ας σημειωθεί ότι στις χώρες του εξωτερικού αυτό που γίνεται με την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης δεν είναι για τέτοιου είδους επαγγελματικά ταμεία, που ο δικαιούχος δεν συνεισφέρει ,αλλά για ταμεία παρόμοια με αυτό του Τ.Κ.Α. που παράταση σημαίνει συνέχιση της συνεισφοράς του εργαζόμενου και εργοδότη και αναβολή της παραχώρησης των ωφελημάτων του και έτσι το όφελος είναι διπλό.

Τότε είναι γνωστό ότι η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ με δύο συνέδρια της τάχθηκε ενάντια στην οποιαδήποτε επέκταση .

Προβάλαμε σαν συντεχνία την κοινωνική πλευρά του θέματος , ότι δηλ. η οποιαδήποτε επέκταση δεν είναι απλά θέμα αριθμών ,αλλά πολύ σοβαρό κοινωνικό ζήτημα και ότι θα έπρεπε να γίνει τέτοιου είδους εμπειριστατωμένη μελέτη που να καταδείκνυε όλες τις πτυχές όπως ανεργία των νέων .

Υποστηρίξαμε ακόμα ότι αν αφήναμε να γίνει η αρχή τότε αυτό ποτέ δεν θα σταματούσε και θα οδηγούμασταν αργά ή γρήγορα σε πολύ μεγαλύτερες ηλικίες αφυπηρέτησης .

8 χρόνια μετά ας κρίνει ο κάθε αναγνώστης αν η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ δικαιώθηκε ή όχι.

Δύο κόμματα ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ (είναι παραπλανητικό αυτό που πλασάρεται ότι είναι οι δύο γνωστοί βουλευτές μόνο γιατί στηρίζονται πλήρως από τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες) πρωταγωνιστούν για νέα επέκταση κατά ένα χρόνο (προς το παρόν) δηλ. στο 64^ο.

Θα προσπαθήσω να απαντήσω το γιατί.

Η πρόταση μέχρι την στιγμή που γράφω το παρόν άρθρο δεν υπήρχε γραπτός και αυτό δείχνει και τη βιασύνη να εγγράψουν το θέμα.

Όμως φαίνεται ότι θα περιλαμβάνει , την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας ,αλλά και των ημικρατικών οργανισμών και αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στο 64^ο έτος , χωρίς όμως οποιαδήποτε αύξηση συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, στη βάση της εθελοντικής επιλογής. Αρχικά αυτό που λέχθηκε αφορούσε και την εκπαιδευτική υπηρεσία , αλλά με τις πρώτες αντιδράσεις των εκπαιδευτικών , οι εμπνευστές της επέκτασης την αφαίρεσαν.

Η πρόταση περιλαμβάνει και την επέκταση του προαιρετικού ορίου συνταξιοδότησης του ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων από το 63^ο στο 64^ο έτος ,σαν επακόλουθο της επέκτασης του ορίου στο δημόσιο τομέα την οποία υποχρεώθηκαν να θέσουν για να ξεπεράσουν νομικά και άλλα ζητήματα.

Ας σημειωθεί ότι το θέμα αυτό τέθηκε όταν συζητούντο μέτρα ενίσχυσης του ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων και οι κοινωνικοί εταίροι δεν το δέχθηκαν και προτίμησαν μεγαλύτερη αύξηση των συνεισφορών των εργαζομένων ,όπως ο αναλογιστής υπέδειξε εξασφαλίζοντας και τη βιωσιμότητα του ταμείου για αρκετά χρόνια. Και τώρα που όλοι οι εργαζόμενοι συνεισφέρουν περισσότερο στο Τ.Κ.Α θέτουν και επέκταση του ορίου κάτι που θυμίζει και ξεγέλασμα.

Με απλά λόγια, σ ότι αφορά την πρόταση για επέκταση στο δημόσιο τομέα , θα έχουμε για ακόμα ένα χρόνο περίπου 1500 δημόσιους υπαλλήλους (τόσοι αφυπηρετούν ετήσια) και άλλο μικρότερο αριθμό στους Η.Ο. και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) με μέσο μισθό τις 4000€ την στιγμή που με την συνταξιοδότηση θα έπαιρναν μέγιστη σύνταξη το μισό. Περίπου υπολογίζεται ότι η επιβάρυνση των δημόσιων ταμείων από την πρόταση αυτή είναι 40 εκατομμύρια . Απλά θα καθυστερήσουν ένα χρόνο την πληρωμή των εφάπαξ που με ένα επιτόκιο 4% το όφελος είναι μόνο 5 εκ. (οι αριθμοί αφορούν μόνο τη Δ.Υ.) Ο εθελοντικός χαρακτήρας της πρότασης νόμου απλά θα δώσει ακόμα ένα δικαίωμα στους δημοσίους υπαλλήλους που μέχρι σήμερα δεν είχαν για παραμονή ακόμα ένα χρόνο στην υπηρεσία την ώρα που οι ίδιοι χλευάζουν τους Δ.Υ. ,φωνασκούν για τα επίπεδα ρεκόρ της ανεργίας και τα ελλείμματα στα δημόσια οικονομικά.

Με την πρόταση αυτή αυτοκαταργούνται τα δύο κόμματα με αυτό που ψήφησαν πριν λίγες μέρες στους κρατικούς προϋπολογισμούς και αυτών των Η.Ο. και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑΤΑ ότι κάθε 4 αφυπηρετήσεις μία μόνο πρόσληψη θα γίνεται σε μια προσπάθεια μείωσης της τεράστιας ,για τους ίδιους, κρατικής μηχανής . Μάλιστα αυτή η αναλογία αφυπηρετήσεων και προσλήψεων είναι και δέσμευση έναντι της Ε.Ε. Στους κρατικούς προϋπολογισμούς δεν περιλαμβάνονται κονδύλια για παραμονή ακόμα ένα χρόνο όσων αφυπηρετούν φέτος .Άρα θα ξανατροποποιήσουν υποχρεωτικά και τους προϋπολογισμούς αυξάνοντας τα κρατικά έξοδα ξέροντας ότι αυτό συνταγματικά δεν επιτρέπεται ; Μπορεί ,φτάνει να ταλαιπωρήσουν ξανά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με ενδεχόμενη αναφορά στο Ανώτατο.

Δεν χρειάζεται λοιπόν καμιά μελέτη για να διαφανεί ότι δεν ξαλαφρώνουν τα δημόσια οικονομικά αλλά επιβαρύνονται . Προς τι λοιπόν η βιασύνη μέχρι βαθμού προχειρότητας για τη πρόταση αυτή;

1. Κατ' αρχήν πιστεύω ότι η απάντηση υπάρχει μέσα από επικείμενες αφυπηρετήσεις υψηλόβαθμων στελεχών της κυβερνητικής μηχανής και Η.Ο. Γίνεται λοιπόν προσπάθεια η αναπλήρωση τους να γίνει του χρόνου με τη δική τους κυβέρνηση για να τοποθετηθούν οι ημέτεροι έστω και αν θυσιάζονται αρχές , συμφωνίες , διαδικασίες .Αξίζει να αναφέρω ότι από τον κο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει κατατεθεί και τροποποίηση του νόμου που διέπει το διορισμό των μελών των Δ.Σ. των Η.Ο. έτσι ώστε η θητεία αυτών που θα διοριστούν σύντομα, μια και λήγει σε λίγο η θητεία τους να είναι μόνο μέχρι τη λήξη της παρούσας κυβέρνησης και άρα η νέα κυβέρνηση (που ευελπιστεί ότι θα είναι αυτή του προέδρου του ΔΗΣΥ) θα μπορεί να διορίσει νέα συμβούλια και αυτά θα διορίσουν τα νέα ημέτερα τους διευθυντικά στελέχη των Η.Ο.

Ας θυμηθούμε όλοι ότι μόλις η κυβέρνηση Κληρίδη ανέλαβε το 1993 μια από τις πρώτες πράξεις της ήταν η παύση των συμβουλίων των Η.Ο. που διορίστηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση Βασιλείου. Γνωστή τότε και η απόφαση του Ανωτάτου σε σχετικές προσφυγές για την απόφαση αυτή της τότε κυβέρνησης που κήρυξε την όλη πράξη αντισυνταγματική. Μανία τους λοιπόν η άλωση κάθε δημόσιου οργανισμού.

2. Η ενέργεια τους αυτή δείχνει την συνεχιζόμενη αλαζονεία των δύο κομμάτων ότι στην ουσία αυτοί κυβερνούν .
3. Είναι μια συνέχεια της θέσης τους ότι δεν αναγνωρίζουν πλέον εργατικούς θεσμούς όπως πρόνοιες συλλογικών συμβάσεων, εργατικά συμβουλευτικά σώματα και συναίνεση. Όλα αυτά με την προσπάθεια τους αυτή παρακάμπτονται και το κυριότερο φθείρονται με στόχο την εξαφάνιση τους .Αλήθεια δεν είναι για την συμπεριφορά αυτή που το συνδικαλιστικό κίνημα στο σύνολο του πραγματοποίησε την 3ωρη στάση έξω από τη βουλή τον περασμένο Δεκέμβρη;

4. Εφαρμογή όσο το δυνατό και άλλων νεοφιλελεύθερων πολιτικών παίρνοντας το όριο γιατί όχι και πέραν των 65. Άλλωστε δεν το αποκρύβουν.
5. Να προχωρήσουν μεθοδικά και στον επόμενο στόχο που είναι η φορολόγηση των εφάπαξ των εργαζομένων αυτών.

Μπροστά σ' αυτές τις συμπεριφορές το κάθε συνδικαλιστικό κίνημα θα πρέπει μεν να παραμείνει σώφρον και υπεύθυνο, αλλά ταυτόχρονα να απαντήσει με τρόπο ώστε να το αποτρέψει.

Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα ,τίθεται μπροστάρης σ' αυτή την προσπάθεια και ήδη έχει εξαγγείλει έκτακτο συνέδριο την Πέμπτη 29/3/2012 και ακολούθως διαμαρτυρία έξω από τη βουλή την ώρα που θα συζητείται το θέμα. Στην προσπάθεια της αυτή έχει την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια της ηγεσίας της ΠΕΟ .

Μαζί μας είμαι σίγουρος ότι θα πορευτούν φοιτητικές οργανώσεις , οργανώσεις νεολαίας , οι χιλιάδες άνεργοι και όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα αρνούμενοι κί' αυτοί επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης .

Ας αναλογιστεί ο κάθε εργαζόμενος τι πολιτικές θα εφαρμοστούν αν αναρριχηθούν τέτοιες δυνάμεις με τέτοιες συμπεριφορές στην εξουσία .

ΣΥΜΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΥ

ΚΟΓ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ